

Reisverhalen Gerard Jacobs

LIBANON

Klik op afbeelding om foto-serie te openen:



Tijdens een wapenstilstand rijden wij zuidwaarts, langs de Libanese kust, van Beiroet naar Sidon.

Langs de kant van de weg, in een Palestijns vluchtelingenkamp dat hevig is gebombardeerd in de afgelopen weken, speelt een kind.

Wij stoppen en ik maak een foto van een jochie in een camouflage-uniform, verdiept in zijn spel met autootjes en soldaatjes.

Dan grijpt mijn gids, Ahmed, in. Hij vraagt het joch om te poseren. Hij spreidt zijn vingers en leert hem hoe hij het V/teken moet maken. En dan drukt hij hem een machinegeweer in de armen.

Ik druk af.

In 1978 komt Ben Sombogaart met een filmploeg van de IKON naar Libanon om een film te maken over Palestijnse kinderen in het vluchtelingenkamp Ain Hilwe.

Klik op afbeelding om verhaal te openen:



Reisverhalen Gerard Jacobs